

De Gazette



augustus

2023

Voorwoord

De zomer is volop aan de gang en de ijsjes verfrissen onze dagen. De voorbije maand zijn er dan ook verschillende zomerse taferelen doorgegaan, zoals de Tour de France, het bezoek van de ijskar, het dansfeest met Danny De Roover...Ontdek onze leuke activiteiten op de volgende pagina's!

We kregen temperaturen rond de 30 graden over ons heen en dat heeft ook invloed hier in te kimme. Wij vragen jullie daarom om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken en voldoende te drinken.

Drink voldoende!

- Drink meer dan gewoonlijk
- Drink vooral water
- Bij donkere urine, drink meer!

Hou jezelf koel!

- Draag een hoofddekse
- Zoek verfrissing op
- Kies voor lichte kledij
- Doe geen zware inspanningen
- Zoek een plekje in de schaduw
- Eet een ijsje!

WEETJE

De sleutelhangers van de Vrienden van Ter Kimme zijn nog steeds te verkrijgen aan het onthaal.

Kostprijs: €10



Bewonersinfo

Verjaardagen



Jarige bewoners augustus

5 augustus	Baele Maria
7 augustus	De Mulder Mariette
9 augustus	Hofman Lucette
11 augustus	Caekebeke Victorina
18 augustus	Van Herzele Rachel
19 augustus	Focquet Leopoldina
20 augustus	Van Der Spiegel Elodie
22 augustus	De Kerpel Henriette
23 augustus	De Cooman Rachel
24 augustus	Aelterman Aimée



Jarige medewerkers augustus

4 augustus	Lampens Sabrina
16 augustus	Van Trappen Davina
21 augustus	De Mey Ann
29 augustus	Van Thournout Stephanie
31 augustus	Van Damme Nathalie



Personeelsnieuws

Op 1 augustus zullen twee nieuwe collega's starten.

An Van Gucht vervoegt het team logistieke medewerkers en Kimberly Gryp start in de poets. Welkom!

Zowel Jan Duytschaevers als Julie Marteau zijn intussen 1 jaar gevorderd in hun opleiding verpleging. Zij doen het allebei uitstekend! We zijn heel blij hen deze zomer terug in ons midden te hebben.

Hannes Meulenyzer is in 2022 gestart met de opleiding interne preventieadviseur en slaagde reeds voor de eerste module.

Proficiat Hannes!

We zijn onze medewerkers dankbaar voor de warmmenselijke, serene manier waarop ze bewoners in een palliatieve fase begeleiden. Hoe ze ervoor zorgen dat ze als team al het mogelijk doen voor de bewoner en zijn of haar familie, en comfortzorg hoog in het vaandel dragen.

Het siert Ter Kimme!



Terugblik

DE TOUR DE FRANCE



**Straat 15-16 kreeg als winnaar
verse rijstap!**



Voor meer foto's, volg ons op de sociale media

Facebook:

Instagram:

Ter Kimme VZW

terkimme

DE IJSKAR OP BEZOEK

Voor meer foto's, volg ons op de sociale media

Facebook:

Instagram:

Ter Kimme VZW

terkimme



**Bedankt ijshoeve
'T Hof te Bruysbeke!**

**De Parasol in Ter
Kimme met
Danny De Roover**



Weetje van de dag: hoe zijn ijsjes ontstaan?

Ijs uit de bergen

Ijs was eeuwenlang een lekkernij, wat alleen de allerrijksten zich konden veroorloven. Zo zou *Alexander de Grote*, die leefde tussen 356 en 323 voor Christus, tijdens zijn veroveringen, slaven de bergen in hebben gestuurd om ijs te halen. Dit gebruikte hij om zijn drankjes te koelen. De Romeinse keizer *Nero* liet ongeveer 50 jaar na Christus zijn bedienden naar de bergen gaan om verse sneeuw te halen. Tijdens banketten werd de sneeuw met honing of fruit geserveerd als lekkernij. De Chinezen zouden rond 700 een mengeling van melk, bloem en kamfer in een metalen buis in sneeuw hebben gekoeld, om zo een ijsje te maken.



Introductie van ijs in de Europese vorstenhuizen

Na de Romeinse tijd is er geen historisch bewijs dat Europeanen ijs aten. De herintroductie kwam na de reizen van *Marco Polo* in de 13e eeuw, die vanuit Perzië de *sherbet* meebracht naar Italië. Dit was een bevroren drankje met fruitsmaak. *Catharina de'Medici* bracht het ijs waarschijnlijk vanuit Italië mee toen zij in 1533 trouwde met de Franse koning *Henry II*. Hierna verspreidde het ijs, meestal vergelijkbaar met een sorbet of waterijs, zich door de rest van Europa. De Engelse koning *Charles I* zou zelfs zó graag ijs hebben gegeten, dat hij speciaal iemand in dienst had om het te maken.

Het eerste ijssalon in Parijs: Il Procope

Het 'gewone' volk kon voor het eerst kennismaken met ijs toen de Siciliaan *Francesco Procopio dei Coltelli* een café opende in Parijs. Zijn bevroren mengsel van melk, room, ei en boter. Onder de klanten van de 'vader van het Italiaanse ijs' zouden beroemdheden als *Benjamin Franklin* en *Victor Hugo* zijn geweest. Halverwege de 18e eeuw namen Europese immigranten het inmiddels populaire ijsje mee naar de Verenigde Staten. Nog altijd was ijs echter vooral voor de rijkere lagen van de bevolking, omdat het vrij duur was om ijs te maken en koel te houden. President *George Washington* zou in de zomer van 1790 omgerekend enkele duizenden dollars hebben besteed aan ijs.

Industriële Revolutie en betaalbaar ijs

Door de ontwikkelingen in de Industriële Revolutie ontstond halverwege de 19e eeuw de mogelijkheid om ijs veel gemakkelijker en goedkoper koel te houden. Vanaf dat moment was ijs ook voor het 'gewone' volk betaalbaar, waardoor de ijsindustrie opkwam. Er kwamen verschillende bedrijven die ijs gingen maken. Het bekende hoorntje deed zijn intrede tijdens de wereldtentoonstelling van 1904, toen een ijsverkoper door zijn voorraad bakjes raakte. Vlakbij zijn kraam stond een wafelverkoper en de ijsverkoper gebruikte deze als noodoplossing.



Het bleek een goede combinatie en nog altijd wordt veel ijs vanuit een wafel gegeten.

Wij verwelkomen...

Op straat 3-4 verwelkomen we Dhr. Henri Tonneau-Midol. Meneer is afkomstig uit Kluisbergen en verblijft kortstondig bij ons.

Op straat 11-12 verwelkomen we Mevr. De Geyter Denise. Zij zit vanaf nu in vast verblijf.

Op straat 13-14 verwelkomen we Dhr. Jules Raes. Hij is afkomstig uit Herzele en verblijft kortstondig bij ons.

We verwelkomen op straat 13-14 ook Dhr. Joseph Van Herreweghe Joseph.



Welkom in ons huis, uw nieuwe thuis

Kalender

Onze activiteiten in augustus

Dinsdag 01 augustus	Dag van de friet
Donderdag 03 augustus	Dag van de watermeloen
Vrijdag 04 augustus	Bierproeverij bij Pede
Donderdag 10 augustus	Voorleesnamiddag
Donderdag 17 augustus	Filmnamiddag
Vrijdag 25 augustus	Misviering
Donderdag 31 augustus	Verjaardagsfeest

Historiek Ter Kimme

Woensdag 5 juli 1989

“Ter Kimme” opende zijn deuren

Verhuiswagen staat klaar voor de Houtemse bejaarden

SINT-LIEVENS-HOUTEM

In aanwezigheid van Jan Lenssens, gemeenschapsminister van Welzijn en Gezin, werd het nieuwe rust- en verzorgingstehuis “Ter Kimme” in de Houtemse Kloosterstraat officieel geopend. Het nieuwe gebouw moet in vervanging voorzien van het oude nog bestaande “Huize Sint-Alfons”, genoemd naar de gelijknamige vzw, die instond voor de realisatie van het nieuwe tehuis.

Piet Schutyzer, voorzitter van de vzw, mocht als eerste de talrijke genodigden toespreken. Hij had dankwoorden voor de medebeheerders, maar voornamelijk de medstichters en de zusters van de congregatie van de “Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker” van Sint-Niklaas, in het bijzonder de zuster Humara en Moeder Avilla. Daarna kwam “een team van mensen met een enorm gevoel voor engagement, partnership en verantwoordelijkheid”. Hier ontvingen ontwerper-architect Marc Verstraeten en zijn medewerkers de felicitaties. Ook de overheid, in casu de gemeenschapsminister Lenssens, werd bedankt voor de subsidiëring en de juiste timing, waardoor het project nooit heeft stilgelegd.



Het nieuwe rust- en verzorgingstehuis “Ter Kimme” in de Houtemse Kloosterstraat, vlakbij het centrum. (foto o.g.)

Gemeenschapsminister Jan Lenssens onderstreepte in zijn toespraak nog eens het belang van “de ziel van het tehuis” en wierp de dankwoorden en felicitaties aan zijn adres terug naar de initiatiefnemers.

Nadien volgde een rondleiding in het gebouw o.l.v. de raad van beheer en minister Lenssens, waarna het glas werd geheven tijdens een receptie. D.S.



Elke maand zullen wij een stukje geschiedenis meegeven over het bestaan van Ter Kimme.

Le Tour de France finale

Zondag 23 juli 2023

De Tour startte op 1 juli in het Baskenland om na 21 etappes te finishen in Parijs. De Tour is inmiddels 21 dagen onderweg. Het zit erop. Na een prachtig openingsweekend in het Baskenland zijn er behoorlijke verschillen gemaakt waarbij de twee grootste kemphanen Vingegaard en Pogacar elkaar met mooie aanvallen bestookten. Voor het derde jaar op rij heeft een Belg de slotrit in de Tour de France gewonnen. Niet topfavoriet Jasper Philipsen, wel debutant Jordi Meeus. De 25-jarige Limburger van Bora-Hansgrohe won een millimetersprint op de Champs-Élysées. Jonas Vingegaard is de eindwinnaar.



Samenvatting rit 21: Pogacar charmeert, Meeus zet iedereen een neus

Twee renners braken vandaag de traditie van de doorgaans volledig voorspelbare slotrit van de Tour. Bij kilometer 0 plaatste Campenaerts, de meest strijdlustige renner in koers, grijnzend een schijnaanval. Na het verplichte glaasje champagne voor eindwinnaar Vingegaard en enkele foto-momentjes was het de beurt aan Pogacar.

Het peloton was nog maar pas het plaatselijke parcours in Parijs opgedraaid, of de witte trui ging warempel in de aanval. Een geslaagd charmeoffensief van Pogacar. De olijke Sloveen kreeg eerst Van Hooydonck mee als molensteen aan zijn nek. Toen ook kleppers als Bettiol, Kwiatkowski en later Lampaert aansloten, rekende het peloton Pogacar wel weer in.

Ook een drietal met Frison kreeg amper speelruimte, en dus kregen we de bestelde massasprint. Gedoodverfd favoriet Philipsen zat waar hij moest zitten en werd goed gebracht, maar hield even in toen Groenewegen aanging. Verloor hij daar de centimeters die hij op de meet tekortkwam? In het midden plaatste Meeus zijn jump immers op het juiste moment. Een velgdikte was uiteindelijk het verschil tussen de twee Belgen. Terwijl het feestje bij de overdonderde Meeus en zijn ploegmaats van Bora-Hansgrohe losbarstte, genoot gele trui Vingegaard duchtig van zijn ererondje. De tweede Tourzege van de stille Deen kwam op geen enkel moment nog in gevaar.

Pastoraal (15 augustus)

Maria-Tenhemelopneming of de Tenhemelopneming van Maria is een christelijke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel " met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd. De termen Maria Hemelvaart of Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart zijn ingeburgerd, maar theologisch niet correct. De Hemelvaart is enkel voorbehouden voor haar Zoon, Jezus Christus. Maria is ten hemel opgenomen.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niets over geschreven. Maria zou

ergens tussen 36 en 50 n.Chr. overleden zijn . Toen de apostelen aankwamen, was Maria's lichaam al begraven. Om haar toch eer te bewijzen, bezocht apostel Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf.



In Antwerpen en omgeving en in Costa Rica wordt op 15 augustus tevens Moederdag gevierd. Het bisdom Antwerpen viert het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria als haar patroonsfeest.

Wij nemen afscheid van ...

Op 13 juli namen we afscheid van Gewillig Denise. Mevrouw werd 93 jaar.



Op 18 juli namen we afscheid van Rahoens Lena. Mevrouw werd 93 jaar.

Op 13 juli namen we ook afscheid van Symoens Andrea. Mevrouw werd 86 jaar.



*Ogen spraken krachtig
Handen gaven rust
Woorden waren eerlijk
Een hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
Ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan*

Kleur je kalm



Vraag gerust kleurpotloden aan de ergotherapeuten!

Puzzel

Streep de woorden weg en vind de oplossing!

AARDBEVING

N	G	R	O	U	N	D	Z	E	R	O	
A	A	R	D	M	A	N	T	E	L	D	
B	I	N	F	O	R	M	A	T	I	E	
E	R	U	E	H	L	A	M	N	N	I	
V	N	E	G	N	I	G	E	W	E	B	
I	E	O	U	S	A	K	H	P	E	E	
N	K	M	T	K	K	K	U	E	N	G	
G	I	J	V	R	A	V	I	L	R	S	D
E	D	A	Z	K	N	L	P	U	D	O	
N	E	N	U	E	R	D	A	T	V	O	
E	I	G	A	S	L	E	K	K	E	N	

- AARDMANTEL
- BEWEGINGEN
- BREUKVLAK
- DIJKEN
- DREUNEN
- DRUK
- GASLEKKEN
- GROUND ZERO
- HULP
- INEENS
- INFORMATIE
- INZAKKEN
- MALHEUR
- NABEVINGEN
- NOODGEBIED
- OMVANG
- PUIN
- VULKANEN

			4		6			1
				1		6		
	8		5		2			
9	2	5		3		7		
								4
				5			2	
4		6					7	3
7	1			2	3			
		8				9		

Sudoku

Sudoku is een puzzel die bestaat uit 9 blokken van 3x3 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 9 te staan. Vul het vak zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Contact

VZW Ter Kimme

Algemeen nummer:

053 60 51 10

Directeur:

Isabelle Flamand: 053 60 58 33

Hoofdverpleegkundigen

Jorina De Braekeleer: 053 80 31 34

An Stevens: 053 80 31 44

Dag verzorgingscentrum

An Pursch: 053 60 58 36

Sociale Dienst

Julie Verhoeyen: 053 60 58 37

Straat 3-6: 053 42 27 03

Straat 11-12: 053 42 27 00

Straat 13-14: 053 42 27 01

Straat 15-16: 053 42 27 02

