

# De Gazette



## December

2023

# Voorwoord

Nog even en dan zal op allerlei plekken op de wereld weer een schakel aan een oude traditie worden toegevoegd.

Een traditie die eeuwen geleden begonnen zou zijn met een échte os, een échte ezel en een échte kribbe, in de kerstnacht bij elkaar gebracht in een grot in een Toscaans bos, ergens tussen Rome en Assisi.

Nog steeds worden ieder jaar in december de stoffige verpakkingen in allerlei maten en soorten tevoorschijn gehaald uit hun bergplaats: het jaarlijkse ritueel van het plaatsen van de kerststal kan beginnen.

En als de stal – in combinatie met een opgetuigde (kunst)kerstboom – eenmaal staat, is het feitelijk al een beetje Kerstmis. Kerstmis: een christelijk eindejaarsfeest dat vaak allerlei tegenstrijdige gevoelens wakker maakt.

Enerzijds roept het associaties van gezelligheid en intimiteit op, anderzijds gevoelens van onmacht en schijnheiligheid, wanneer je nog steeds wordt geconfronteerd met wereldwijde conflictsituaties en onrechtvaardige toestanden die de vrede op aarde verder weg doen lijken te zijn dan ooit.

Desondanks vieren we (bijna allemaal) ieder jaar weer Kerstmis. Natuurlijk is er geen enkel bezwaar om je tijdig op Kerstmis voor te bereiden. Kerstmis appelleert nu eenmaal aan hele diepe, onuitroeibare verlangens in onszelf: het verlangen naar vrede en gerechtigheid in de wereld, naar geborgenheid, tederheid en liefde. Maar tegelijkertijd biedt Kerstmis een uitgelezen mogelijkheid om de wereld met open vizier tegemoet te treden en de ogen niet te sluiten voor de vaak harde werkelijkheid van vandaag de dag.

We wensen iedereen fijne kerstdagen toe, een goede jaarwisseling, vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar.

WZC Ter Kimme

# Bewonersinfo

## Verjaardagen



### Jarige bewoners december

5 december	Van Vrekhem Marie
7 december	Van Der Eecken Charles
7 december	Schollaert Roger
12 december	Eliano José
13 december	De Munck Mariette
15 december	Vervondel Jeanette
18 december	Strymeersch Paul
19 december	De Cooman Herman
21 december	Van Wingham Ephraim
26 december	Van Helleputte Flora
27 december	Lefebure André
27 december	De Champs Janny
31 december	Van Tittelboom Norbert
31 december	Van de Wiele Rachel

### Jarige medewerkers november

8 december	Deolet Conny
9 december	Maegerman Ivy
16 december	Meuleman Aurelie
16 december	Tailedeman Jordy
18 december	De Baets Mark
19 december	Van Goethem Thalita
22 december	Flamand Isabelle
25 december	De Dobbeler Godelieve
28 december	De Clippel Laura
29 december	Buysse Riete



# Personeelsnieuws

We namen op 31 oktober afscheid van Rita. Zij verweende jarenlang onze bewoners met een knipbeurt, permanent (in de volksmond beter gekend als permenant), kleuring en noem maar op, iets waar de bewoners konden naar uitkijken.

We danken Rita voor haar trouwe dienst en wensen haar een mooi pensioen toe.

Sinds november werken we met 2 kapster: Melissa en Leen. Melissa zal telkens op maandag en donderdag werken, Leen werkt tot nieuwjaar op dinsdag en zal er vanaf nieuwjaar ook vrijdag bij nemen.



Op 23 oktober startte Pascale Van Holderbeke als logistiek medewerker in team Ann. Pascale liep de voorbije weken inloopstage, waardoor de werking haar niet nieuw was. Welkom Pascale!

Wij nemen afscheid van Davina Van Trappen, Noortje Van Huffelen en Cindy Lammens. We zijn dankbaar voor hun aanwezigheid en trouwe dienst aan Ter Kimme, en wensen hen alle 3 een mooie en succesvolle toekomst!

# Terugblik

## Bezoek aan het dierenasiel



Voor meer foto's, volg ons op de sociale media

Facebook:

Instagram:

Ter Kimme VZW

terkimme

# Seniorenweek Kaas avond

Voor meer foto's, volg ons op de sociale media

Facebook: Instagram:

Ter Kimme VZW terkimme



**Linedance**



**Opus7**

## Wij verwelkomen...

Wij verwelkomen men Coppens Hyronimus maar wij mogen Jerome zeggen. Meneer is afkomstig uit Vlierzele en is al gekend door het dagverzorgingscentrum. Hij woont nu op straat 13.

Wij verwelkomen mevrouw Vandenberghe Huguette, op straat 16. Mevrouw is afkomstig uit Sint-Lievens-Houtems.

Wij verwelkomen mevrouw Van Den Steen Marie-Christine op straat 11 en is afkomstig van Oosterzele.



Wij verwelkomen meneer De Gruyse Roger op straat 11, meneer is afkomstig van Oosterzele.

Wij verwelkomen meneer Bert Michel op straat 14, meneer is afkomstig van Zottegem

## Kalender

### Onze activiteiten in december

7 & 8 december	Kerstmarkt in Ter Kimme
11 december	Kerst toneel door de kinderen van het Sint-Lievens-Instituut
21 december	Verjaardagsfeest in de cafetaria
26 december	Misviering met het livinistenkoor in de cafetaria



# Kerstmarkt

Op 7 & 8 december gaat onze traditioneel kerstmarkt door in Ter Kimme. Wij zorgen voor een gezellige kerstsfeer met verschillende kerstkraampjes, drank en eetkramen. Samen met de Vrienden Van Ter Kimme maken we er een topeditie van!

Kom gerust eens langs!



# Houtemse Spotnamen

De mens heeft steeds graag met zijn buurman gespot! Een reden van ontstaan van spotnamen was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Om met de bewoners van de nabij gelegen dorpen te spotten, nam men alles te baat. De kleinste gebeurtenis, het minste feit, werd verdraaid, vergroot en rondgebazuind. Eens de spotnaam in voege, werd deze overgeleverd van geslacht tot geslacht.

## Letterhoutem: Varkens

In 19149 wist Meester De Moor te vertellen dat er een paar versies bestaan over het ontstaan van de spotnaam.

Lang geleden toen de plaatselijke handelaars en leurders met ezel of paard en kar hun ronde deden bonden zij bij een of ander oponthoud hun lastdoeier vast aan ijzeren baren die ingemetseld waren aan winkels, cafés, kerken en openbare gebouwen.

Aan de oudste kerk van Letterhoutem, die in 1845 gesloopt werd, was ook zo een barenstel met drinkbakken aangebracht.

Tijdens de Goede Week werden die bakken ieder jaar grondig gereinigd en gevuld met helder water die op Paaszaterdag gewijd werd.

De Parochianen kwamen met kannen en kruiken, ze duwden en drumden om zo hun wijwaterrantsoen te kunnen bemachtigen.

Mensen uit de buurtgemeenten vertelden als spottend dat ze in Letterhoutem als een kudde hongerige zwijnen rond een varkenstrog mekaar verdrongen voor wijwater.

In het dorp is de oudste benaming van de Nederweg bekend als “de verkensstraat”. In hoeverre dat strookt met de ware oorsprong van de spotnaam is niet met zekerheid geweten.

# Houtemse Spotnamen

## **Zonnegem: Blarevegers**

Na rondvraag kwamen we niet tot een eenduidig antwoord. Hierbij de twee meest logische verklaringen.

**1e versie:** Zou komen omdat de Zonnegemnaars rond oktober bladeren aan het vegen waren om alles proper te maken voor de oktoberkermis. De omringende dorpen zagen dit en lachten hen hiermee uit.

**2e versie:** Een ander verhaal is dat er aan de pastorie van Zonnegem veel bomen staan zodat daar in de herfst veel opkuiswerk is om de bladeren op te vegen.

## **Sint-Lievens-Houtem: Broekwassers**

**1e versie:** Toen jongelieden van een andere gemeente naar Sint-Lievens-Houtem kwamen om hier een meisje het hof te maken, lieten de Houtemnaren op ondubbelzinnige en tastbare wijze hun ongenoegen blijken door de jongeling de vraag te stellen: “In hoeveel tijd hij zijn eigen gemeente kon bereiken?” Waarop dan de klassieke afranseling volgde en het slachtoffer tot slot met zijn achterste in één van de vele poelen terecht kwam. Het gevolg was dat de betrokkene met een natte broek thuis kwam. Deze feiten deden in het omliggende de waarschuwing ontstaan: “Pas op van naar Houtem te gaan vrijen, want zij zullen uw broek daar wassen! T’zijn daar broekwassers!

**2e versie:** Toen het marktplein zijn huidige vorm nog niet had, was daar een soort vijver of drinkplaats. De Houtemnaren deden daar hun was en hingen die te drogen aan draden die ze over het grote grasplein gespannen hadden. Hun gewassen broeken hingen dus voor iedereen te kijk op het marktplein!

## **Oombergen: Gersbuiken**

De inwoners van Oombergen moesten als “Gersbuiken” door het leven. Zij hadden vroeger de gewoonte om met de kermis, na het noenmaal, plat op hun buik in het gras te liggen en een dutje te doen. “Gersbuik, uwen buik is groen” werd hen nage-roepen.

## **Vlierzele: Beren**

De benaming “Beren” die de inwoners van Vlierzele kregen vindt zijn oorsprong in de wijk Strijmeers. Volgens de volkskundige Jules Pieters ligt de oorsprong van de vlierzeelse beer in de 18-19de eeuw. In een bedeltocht trokken zigeuners in onze gewesten rond met dansende beren. Einde 19de eeuw bleven deze zigeuners weg maar werd dit gebruik overgenomen door de eigen bevolking.

## **Bavegem: Schijters**

Als beschaafd mens heb je er moeite mee “schijters” van de daken te schreeuwen maar in Bavegem kan je dit naar de dorpsbewoners roepen zonder meteen een ramming te krijgen.

**1e versie:** Lieskes Katrien zou huwen met een zekere Scheerlinck van de Hoogkouter (de kluit). De dag voor haar huwelijk had ze van een “nuchter kalf” gegeten. Zoals we allemaal weten leidt dit tot hevige buikkrampen met een zware diarree tot gevolg. ‘s anderdaags tijdens de huwelijksplechtigheid gebeurde het onvermijdelijke. Zij kon het niet meer houden en deed haat gevoeg in de kerk. Haar naam werd Triene schijt. De misgangers afkomstig van andere gemeenten konden geen betere gelegenheid vinden dan de bavegemse schijters te brandmerken en hun voor eeuwigheid te schandaliseren

**2e versie:** Tijdens de oorlog van 14-18 had de Duitse bezetter een telefoon geïnstalleerd in het huis rechtover de kerk. Deze telefoon was nodig om de in de kerk opgepakte en opgesloten jongemannen beter te kunnen controleren en bewaken. Een zeker Wijmeersch, beenhouw te Hillegem, kwam zijn zuster alhier bezoeken. De bezetter sloot de jongeman eveneens op in de kerk. Bij Ficquerre werd een kuip in beslag genomen en in de sacristie geplaatst. In de houten kuip konden opgesloten mannen hun behoefte doen. Bij de vrijlaten door ‘den Duits’ vertelde hij uiteraard zijn verhaal in Hillegem en de spotnaam van Bavegemse Schijter was een feit.

**3e versie:** De Spotnaam “Schijters” vindt zijn oorsprong in een volksverhaal dat vertelt hoe de Bavegemnaren tijdens een oorlog opgesloten werden in hun dorpskerk en daar niet meteen een geschikte plaats vonden op hun gevoeg te doen. Ze deden dit dus maar in de biechtstoel, op de preekstoel, in het wijwatervat enzovoort. Sindsdien heten de Bavegemnaren “Schijters”

# Dag van de vrijwilliger

Op 5 december 2023 is het weer zover: de **Internationale dag van het Vrijwilligerswerk**! Op deze dag zetten we onze **vrijwilligers** in de bloemetjes en vieren we het **vrijwilligerswerk**.

Het thema van dit jaar is **“Vrijwilliger, jij verdient een dikke duim!”**

Vrijwilliger, Ook het afgelopen jaar zien we het weer, zoals trouwens elk jaar.

De vrijwilliger die er staat, als de baken van vertrouwen. Het licht in de duisternis, de hoop, de niet aflatende bron van energie, de bereidwillige, de actieve. Zowat overal vinden vrijwilligers inspiratie om iets te doen.

Kent iemand een plek waar er geen vrijwilligers actief zijn? De ene crisis is nog niet onder controle of er poept er een andere op. Dat leidt tot onzekerheid, paniek hier en daar. Dan ben jij vrijwilliger, meer dan ooit de essentiële schakel, de zekerheid, ja, de baken die zorg, rust en structuur kan brengen.

Zonder vrijwilligers, geen warme samenleving. Verschaalt het leven, want minder solidariteit tussen mensen, buurten, samenlevingen. Een nog grijzere wereld. Vrijwilliger, je bent onmisbaar: als de lucht gitzwart is, er geen sterren in de hemel staan, in het diepste putje van de nacht, als het mistig is, of je het risico loopt op een hittedag.

Wie recht blijft staan is de vrijwilliger die de weg wijst, die ervoor zorgt dat iedereen weet waar het veilig is, waar je kan landen. Daarom, dank je wel vrijwilliger. Nederig en uit de grond van ons hart: dank!



# Palliatief team

Infoavond Levensende zorg 21 november

Vorige week vond onze jaarlijkse infoavond plaats rond Levensende zorg. Wij mochten ons gelukkig prijzen met een heel talrijke opkomst voor wat een leerrijke avond beloofde te worden.

Na het welkomstwoord door campusdirecteur Isabelle Flamand werd door Carine De Beer, palliatief referent, de werking van het Palliatief Supportteam toegelicht en werden de leden van het team aan de aanwezigen voorgesteld.



Vanaf de volgende editie gaat ieder lid zich even afzonderlijk kort voorstellen.

Als gastspreker mochten wij Lien De Metsenaere ontvangen, intensieve zorg en palliatief verpleegkundige. Na 17 jaar werken in het ziekenhuis besloot Lien haar ervaringen uit de zorgsector neer te pennen. Het werd een verzameling van waargebeurde verhalen over bijzondere ontmoetingen en met een vaak kritische blik op het reilen en zeilen in de zorg.

In haar boek schetst Lien het belang van een professionele en menswaardige palliatieve begeleiding. Verschillende aspecten komen daarbij aan bod: ziek zijn, pijn lijden, afscheid nemen, beslissingen maken rond het levenseinde, ... vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd.

Het werd een heel intrigerende en aangrijpende lezing. Iedereen werd er eventjes stil van. Na de lezing volgden nog wat mijmeringen en nabesprekingen. 's Anderendaags zinderde de lezing nog lang na en was het gespreksonderwerp van de dag.

Bij deze als afsluiter nog een woordje van dank voor de inzet van velen en voor de Vrienden van Ter Kimme voor de zeer gewaardeerde hulp.



## Wij nemen afscheid van ...

Op 2 november namen we afscheid van mevrouw Pruyt Gilberte, mevrouw werd 74 jaar



Op 3 november namen we afscheid van mevrouw Van Dorpe Georgette, mevrouw werd 90 jaar.



Op 22 november namen we afscheid van mevrouw De Landsheer Georgette, mevrouw werd 88 jaar



S	H	A	A	R	D	V	U	U	R
E	T	D	E	C	E	M	B	E	R
J	O	R	R	Z	O	O	T	E	K
T	O	A	E	P	G	J	Z	A	K
U	B	A	T	I	I	N	N	L	D
A	M	P	T	M	O	E	E	E	P
E	O	M	E	E	O	T	T	E	T
D	O	E	L	H	R	R	O	E	K
A	T	H	C	O	T	N	I	A	N
C	S	S	W	S	S	T	A	F	T

CADEAUTJES  
 DECEMBER  
 HAARDVUUR  
 INTOCHT  
 LETTER  
 MIJTER  
 PAARD  
 PIETEN  
 SCHOEN  
 SNOEP  
 STAF  
 STOOMBOOT  
 STROOIGOED  
 WORTEL  
 ZAK

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



- n



z = d



b = k - n



Z = d



ee = oo



+ t



e = i

. . . . .  
 . . . . .

# Contact

## VZW Ter Kimme

### Algemeen nummer:

053 60 51 10

### Directeur:

Isabelle Flamand: 053 60 58 33

### Hoofdverpleegkundigen

Jorina De Braekeleer: 053 80 31 34

An Stevens: 053 80 31 44

### Dag verzorgingscentrum

An Pursch: 053 60 58 36

### Sociale Dienst

Julie Verhoeyen: 053 60 58 37

**Straat 3-6:** 053 42 27 03

**Straat 11-12:** 053 42 27 00

**Straat 13-14:** 053 42 27 01

**Straat 15-16:** 053 42 27 02



## Wachtlijst bezoek Pede/Marktbezoek

Wie graag mee zou gaan eten bij Pede of graag mee zou gaan naar de markt op zaterdag, mag zich op de wachtlijst laten zetten via de ergotherapeuten op dienst of via [animatie@terkimme.be](mailto:animatie@terkimme.be)